



Fra Sankt-Hans Festen til Fordel for St. Ibs Kirke, der afholdtes i den gamle Palægaard i Roskilde. Mødet aabnes.



To unge Roskilde-Damer som Serveringsjomfruer i italienske Dragter.
(I Baggrunden ses Ætna i Udbrud).

SANKT-HANS=FEST I ROSKILDE

SOM tidligere omtalt her i Bladet har man i Roskilde i nogen Tid arbejdet paa at skaffe Midler til Restaurering af den gamle St. Ibs Kirke, en af vores ældste og smukkeste Kirkebygninger i ren romansk Stil, selv som den indtil for nyligt henlaa — forsømt og forfalden — af en udpræget malerisk Skønhed. Om det ikke er for sent, at Tanken om at bevare St. Ibs er opstaet, og om det vil lykkes virkelig at genskabe den saavel i Indre som Ydre, er vel et Spørgsmål; men det er forstaaeligt, at Roskilde Bys Borgeres ikke har ment at kunne være uwirksomme Tilskuere til, at den smukke gamle Fraadstens-Kirke helt smuldrede hen.

Som et Led i Arbejdet for dens Bevarelse afholdtes Sankt-Hans-Dag i Roskilde en Folkefest, hvortil man havde faaet ministeriel Tilladelse til at benytte den gamle historiske Palægaard, hvor i 1847 H. C. Ørsted talte ved det store skandinaviske Naturforskermøde. Her forte en Række kendte Mænd Ordet, vekslende med Sang og Musik, mens der indenfor den ærværdige Ramme udfoldede sig et muntret og broget Folkeliv. Kun een Ting svigtede: Sommervejret. Ellers var alt saare vellykket.

REDAKTØR WILLEMOËS

DEN 1. Juli kan Redaktør Willemoës i Ribe fejre 25-Aars-Dagen for sin Overtagelse af Ribe Stifts Tidendes Ledelse. Bladet hører i politisk Henseende til det konservative Folkeparti, men det er dog mest gennem sit Arbejde for bypatriotiske Formulaal, — først og fremmest Bevarelsen og Restaureringen af de mange smukke gamle Bygninger, Ribe ejer, — og sin energiske og maalbevidste Kamp for Danskhedens Sag i Sønderjylland, at Redaktør Willemoës er kendt og skattet. Under Krigen var Red. W. en af de faa herhjemme, der stædig formaaede at holde Forbindelsen med de danske Sønder-



Redaktør Willemoës.

nyder vedlige, i sit Hjem modtog han gæstfrit Flygtninge og hjalp dem med Raad og Daad, i den bevægede Genforeningstid gav han mange vægtige Bidrag til Debatten om Grænespørgsmaalet, og senere har han med megen Iver deltaget i Arbejdet for Støtte til de danske Syd for den nye Grænse i deres kulturelle Kamp. De mange Venner, som Redaktør Willemoës i Aarenes Løb har vundet — ikke mindst indenfor sin egen Stand — vil paa Festdagen sende ham deres Hilsen og Hyldest. Og Dommen over ham og hans Gerning vil være enstemmig. En dygtig og meget sympatisk Pressemand, en djærv Stridsmand, en god dansk Mand!